



Särtryck ur

# CJP NYHETSMBREV

Nr 33:2 Juni 2002



## ATT BLI MÄNNISKA Shamansk symbolik och tradition

av Agneta Danielsson



Agneta Danielsson är bildkonstnär och utbildad i kreativ pedagogik, med shamansk kultur och symbolik som specialintresse.

Carl Gustav Jung besökte flera gånger Amerika och en önskan växte fram hos honom att ta kontakt med "en djupare kulturnivå genom att besöka en indianstam". Detta resulterade i att han åkte till puebloindianerna i New Mexiko och samtalade med hövdingen för Taos Pueblos. Hövdingens namn var Ochwiä Bianco och det betyder "Sjön vid berget". Jung fann samtalen med honom oerhört givande. Han såg att indianhövdingen var fri från vår rädsla för det okända och inte begränsades av de "statiska kartor" som vår kultur implanterat i oss. Det var speciellt ett uttalande som Jung fäste sig vid. Ochwiä Bianco sa att de vita tänker i huvudet. "Ja, naturligtvis", svarade Jung, "var tänker du då?" "Vi tänker här", svarade hövdingen och pekade på sitt hjärta.

*If you wish to know about shamanism  
you must come to Ceremony.*

*If you choose to learn Shamanism...  
you must go into wild places,  
there to meet Spirit on Spirit's terms.*

*Jade Wah'oo Grigori,  
Shaman of lineage,  
Sedona, USA*

Ursprungsfolkens levnadsviisdom och jungiansk psykologi utgår från samma grund - att en av våra grundläggande uppgifter på jorden är att utvecklas så att vi kan bli helare människor. De gamla ursprungsfolkens lära säger till och med att vi måste utvecklas för att bli människor.

CJP NYHETSMBREV

ISSN 1652-2125

Utges av CJP Centrum för Jungiansk Psykologi AB två ggr/år (juni och december). Upp-  
laga 5.000. Ansv. utgivare: Gunlög Raihle.

### Att förbinda oss med Livets Väv

Vi har uppnått storartad utveckling intellektuellt och teknologiskt i vår kultur men tyvärr också alltmer förlorat kontakten med vår natur - med den instinktvärld som är den mänskliga urgrunden. Denna förlust gör oss "omänskliga"; ur stånd att värna om och beskydda den jord vi lever på. Vi strävar efter att erövra och behärska naturen i stället för att leva i samklang med den

*"Ursprungsfolkens levnadsviisdom och jungiansk psykologi utgår från samma grund - att en av våra grundläggande uppgifter på jorden är att utvecklas, så att vi kan bli helare människor."*

Shamansk undervisning försöker "väcka" dig till att se det okändas kraft och dess verkan i din tillvaro och ditt liv, men Kraftens exakta natur går inte att förklara. Man måste ha tillit till den och visa respekt för den. Den är något mycket större än vi själva och vi får ta del av dess budskap i form av skeendet i naturen samt genom drömmar och kroppsförnimmelser.

### Medicinhjulet

eller livshjulet är en arketypisk bild - en modell - för att förmedla livskunskap. Det har använts under århundraden och används än idag av ursprungsbefolkningar över hela världen.

Hyemeyohsts Storm berättar i sin bok Seven Arrows att medicinhjulet är den kunskapsväg som getts åt de amerikanska ursprungsfolkerna av Fredshövdingarna. Dessa har fått det av Den Stora Anden, som är all skapelses källa. Den Stora Anden är den kreativa mottagande kraft som kombinerar den feminina och maskulina potentialen i harmonisk balans. Ursprungsfolk ser inte livet som en linje med början och slut utan som en spiral. Därför börjar all kunskapsinläring med cirkeln. Cirkeln

lär oss att "allt är ett", det vill säga beroende av vart annat och med lika värde.

Centrum i hjulet är Det Heliga Mysteriet, all skapelses källa. Det är livmoderns och regnbågens plats, det innehåller alla potentialer. Energin är katalytisk och aspekten sexuell. Det är ett universellt medvetande och gåvan är transcendens.

I de shamanska kulturerna är både den övre världen och den undre världen andlig (helig). Den feminina aspekten finns i väster och är andlighet som är jordad. Idag får vi lära oss att se naturen som vår fiende. Djupt inom oss fruktar vi naturen, vi ser den som ond och dränerar därmed våra liv på själva livskraften.

I Peru finns Qérofolket. Américo Yabar - en Qéro shaman - säger:

*Att upprätta en direkt kontakt med naturen är viktigast ur alla aspekter, terapeutisk, intellektuellt, andligt - på alla sätt. Vi måste tala till bergen på bergen, kommunicera med andarna i naturen genom att vara i naturen.*

Vidare säger han:

*Drömmen är allt - din vision om vem du är, var du hör hemma och vart du vill gå - och den påverkar alla aspekter av ditt liv.*

Så låt oss "go into wild places and meet the Spirit" och låt oss umgås med våra drömmar för att få del av den vision som styr våra liv.

Agneta Danielsson

*Drömmen är allt -  
din vision om vem du är,  
var du hör hemma  
och vart du vill gå -  
och den påverkar  
alla aspekter av ditt liv.*